



Bijlage 1: De olifant

De olifant

De olifant, de olifant
Loopt stampend door het zand.
De grond die trilt
Een aapje gilt
De olifant zegt: 'Sorry hoor,
Ik had het helemaal niet door.

Ach was ik maar een veertje
Dan vloog ik naar een meneertje
Ik werd versiering in zijn haar
We dansten dan het hele jaar
Het allerliefst ballet
Of volksdans lijkt me ook wel vet.¹

¹ Geïnspireerd door het gedicht 'De Olifant' uit *Het carnaval der dieren* van Ivo de Wijs (2005).